



AIRBORNE  
FREEDOM  
RUN



ROUTEBOEK

# ROAD 5 & 10 KM

[airbornefreedomrun.nl](http://airbornefreedomrun.nl)

AIRBORNE FREEDOM  
FREEDOM RUN  
FREEDOM RUN TO  
FREEDOM RUN TO REMEMBER



# DE AIRBORNE FREEDOM RUN: HÉT HARDLOOPEVENEMENT VAN DE AIRBORNE REGION!

Vrijheid is voor ons Nederlanders een kernwaarde. Maar hoever gaan we om deze vrijheid te beschermen? Woorden zijn makkelijk, maar soms zijn daden nodig om te laten zien dat we onze vrijheid waarderen.

De Slag om Arnhem was een luchtlanding en veldslag tijdens de Tweede Wereldoorlog die van 17 tot 25 september 1944 in en rond de stad Arnhem plaatsvond als onderdeel van Operatie Market Garden. Het is, na de Slag om de Schelde, de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was voor de geallieerden en Nederland grotendeels een mislukking doordat de brug in Arnhem over de Rijn niet kon worden ingenomen. Een bijzonder stukje historie van Arnhem. Inmiddels vieren we sinds 1945 dat we weer in vrijheid leven. En dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn om deze vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

Om te blijven herdenken dat wij in Nederland alweer bijna 80 jaar in vrijheid leven, maar ook om te beseffen dat vrijheid voor veel mensen in andere landen niet zo vanzelfsprekend is, organiseren we dit jaar een memorabel hardloopevenement.



# JAARTHEMA AIRBORNE FREEDOM RUN 2024

## VRIJ, OM HET JUISTE TE DOEN!

“Freedom, to do what’s right” het jaarthema uitgelegd:

Als mens hebben we allemaal een verlangen naar vrijheid; niet alleen vrij zijn van beperkingen, maar ook de mogelijkheid om het goede te doen. De Airborne Freedom Run, die zich in de historische omgeving van de slag om Arnhem afspeelt, benadrukt deze interpretatie van vrijheid.

“Freedom, to do what’s right” is meer dan een slogan; het is een manier van leven die ons aanspoort om bewust met onze vrijheid om te gaan. Het herinnert ons aan de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het navigeren van onze vrijheid.

*“Vrijheid is niet zomaar de vrijheid om alles te doen wat niet verboden is zonder acht te slaan op anderen. Het is evenmin de vrijheid die overblijft wanneer je je van de buitenwereld terugtrekt in je privéleven.”*

*-Alexis de Tocqueville*

De Airborne Freedom Run biedt een kans om stil te staan bij de kostbaarheid van onze vrijheid en te overwegen hoe we die vrijheid kunnen gebruiken om een positief verschil te maken in de wereld. Het is een moment om te herinneren, te eren en geïnspireerd te raken.

Door deel te nemen aan de Airborne Freedom Run 2024, dragen we bij aan een levende herinnering. Het vraagt vastberadenheid aan het thema ‘Run to Remember Freedom’. Onderga, beleef, zweet, sta stil en zie af! En dat alles in de historische omgeving van de Slag om Arnhem. Een plek waar vele offers zijn gebracht om vrijheid, vrede en veiligheid mogelijk te maken. En waar de prijs die hiervoor betaald is, nog steeds zichtbaar is in de litten van de stad en de omgeving.

# WAT GING ER VOORAF AAN DE SLAG OM ARNHEM?

Op 6 juni 1944, D-Day, begon op de stranden van Normandië de invasie die West Europa moest bevrijden van de Duitse bezetter. Tijdens de invasie en harde strijd die daarna volgde, verloren tienduizenden geallieerden, burgers en Duitsers het leven.

De geallieerden troepen bevrijdden Parijs en stootten relatief snel door naar de Belgisch - Nederlandse grens. Men wilde de Siegfriedlinie omzeilen door eerst zoveel mogelijk naar het noorden te gaan en dan af te buigen naar Berlijn. Echter in Nederland richting Arnhem moesten de troepen veel rivieren oversteken. Hoe dit probleem op te lossen?

## SLAG OM ARNHEM - OPERATION MARKET GARDEN

Vanaf zondagochtend 17 september 1944 landden in een paar dagen ca. 12.000 para's en materiaal in zweefvliegtuigen op landingsterreinen bij Ede, Heelsum en Wolfheze. De Britse 1e luchtplandingsdivisie werd later versterkt met de Poolse 1e onafhankelijke parachutisten-brigade bij Driel. Aan deze operatie gingen diverse bombardementen vooraf, o.a. in Ede en Wolfheze.



Wolfheze. John Frost en zijn manschappen wisten het doel, de brug in Arnhem, snel te bereiken. Ondanks heftige tegenstand hielden Frost en zijn mannen de bezetting van de brug tot de ochtend van 21 september vol. Overige troepen liepen vast op de snel georganiseerde tegenstand van de Duitsers.



De Geallieerden moesten zich hergroeperen rondom Hotel 'Hartenstein' in Oosterbeek, dat als hoofkwartier functioneerde. Nog dagen lang werd hevig gevochten op een gebied rondom Hartenstein. Dit in de hoop dat de grondtroepen die vanuit het zuiden oprukten via het land vanuit Nijmegen alsnog de oversteek over de Rijn konden maken. Dit is niet gelukt. De Britse paratroopers zijn uiteindelijk vanuit Oosterbeek teruggetrokken naar de Betuwe. Ca. 2600 manschappen werden met bootjes 's nachts de rivier over gezet.



Cijfers op de kaart en in de bolletjes geven het aantal km aan.

**GPX ROUTE 5KM**

**GPX ROUTE 10KM**

## ROUTE ROAD



0

### PAPENDAL **START 10 KM**

De startlocatie van deze memorabele 10 km run is op Papendal.

2

### PARACHUTE BATTALION MEMORIA

Ca. 15 meter vanaf de Sportlaan staat een klein monument dat herinnert aan de inzet van het 10e Bataljon van het Parachute Regiment. Dit monument markeert het punt tot hoe ver het bataljon kwam tijdens de opmars op 19 september 1944. Daarna werd de eenheid teruggetrokken.



## WIST JE DAT...

De poppy, bekend als de 'klaproos', een eerbiedig eerbetoon is aan zij die hun leven gaven voor vrijheid? Sinds de Eerste Wereldoorlog staat deze bloem symbool voor de gesneuvelde Britse soldaten, bloeiend op plaatsen waar een held viel.

## INFORMATIE OVER JOUW SOLDAAT

## PLATTEGROND BEGRAAFPLAATS



3

## OORLOGSGRAVEN VAN HET GEMENEBEST ARNHEM OOSTERBEEK

De Airborne begraafplaats (officiële naam: Arnhem Oosterbeek War Cemetery); op dit ereveld liggen 1754 militairen van de landmacht, luchtmacht en zeemacht die in de periode van september 1944 tot april 1945 sneuvelde. De meeste van hen zijn omgekomen tijdens de slag om Arnhem. In juni 1945 is begonnen met de aanleg van het ereveld. Veel burgers in de omgeving hebben daarbij geholpen. In de omgeving waren er veel veldgraven, soms zelfs in hun eigen tuinen. Het snel verplaatsen van de graven was dus ook in hun belang.

Het is mogelijk om bij de begraafplaats te stoppen en een herdenkingskruisje te leggen. Het herdenkingskruisje krijg je bij de begraafplaats. Op jouw startnummer staat de naam van de soldaat die je tijdens de run eert, het grafnummer leidt je naar de specifieke rustplaats van de gevallen soldaat.



**AANWEZIG OP  
DEZE LOCATIE**



Water



Toiletten

5

## ARNHEMS BUITEN **START 5 KM**

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon KEMA enigszins normaal functioneren, maar tijdens operatie Market Garden werd het terrein door de Duitsers tot een vesting gemaakt, met loopgraven tussen de gebouwen. Door beschietingen liepen de gebouwen schade op en de inventaris werd door de Duitsers bij hun vlucht geroofd.

0



**AANWEZIG OP DEZE LOCATIE**



Water

8

## SLAGVELD ONDERLANGS

Op 18 september 1944, een dag nadat de eerste Britse luchtlandingen zijn geweest en luitenant-kolonel Frost met ongeveer 750 man de brug heeft weten te bereiken, hadden de Duitsers stevige posities in Arnhem ingenomen om te voorkomen dat meer Britten de verkeersbrug bereiken. In de nacht van 18 op 19 september en in de vroege ochtend van de 19e deden Britse eenheden een wanhopige poging om door de Duitse linie heen te breken en bij de verkeersbrug te komen. Twee parachutistenbataljons probeerden via Onderlangs de aanval in te zetten, maar werden in deze actie praktisch vernietigd.

3



9

## HERDENKINGSZUIL

4

Vroeger lag op deze plek een schipbrug. Ook tijdens de oorlog werd deze brug nog gebruikt en werd een van de aanvalsdoelen van de Britse luchtlandingstroepen tijdens Operatie Market Garden. Helaas voor de Britten was het middenstuk van deze brug verwijderd en konden zij geen gebruik maken van deze brug.

## OUDE HAVEN

De Oude Haven lag op de plek waar zich nu de Blauwe Golven bevinden. Na de Tweede Wereldoorlog was de Oude Haven verwoest. De Haven werd gedempt met puin van vernielde panden uit de stad.

10

## AIRBORNE AT THE BRIDGE

5

Met fenomenaal uitzicht op de wereldberoemde John Frostbrug vertelt Airborne at the Bridge de persoonlijke verhalen van de Britse luitenant John Grayburn, de Duitse Hauptsturmführer Viktor Eberhard Gräbner en de Nederlandse kapitein Jacob Groenewoud die op deze plek vochten en sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem in september 1944.

## FINISH OP DE MARKT VOOR DE EUSEBIUSKERK IN ARNHEM

AANWEZIG OP DEZE LOCATIE



Toiletten



Water



EHBO

## A BRIDGE TO FAR

Het was de 'bridge too far' van een operatie die uiteindelijk alleen maar op het tekenbord van de militaire strategen bleek te werken. Toen Frost en zijn circa 500 manschappen op 17 september tegen acht uur de noordzijde van de brug bereikten, hadden ze munitie en proviand voor twee dagen bij zich. Dat was te weinig voor een hopeloze strijd tegen de Duitse overmacht. Frost werd samen met nog 200 gewonden op 20 september krijgsgevangen genomen door de Duitsers. Hij werd in maart 1945 bevrijd. De brug zelf bleef slechts tot 21 september in geallieerde handen.

FINISH